



Wie ben ik?

Filosoferen over identiteit



Wilhelminaschool
1 juni 2017
Gespreksleider: Emma Moormann

Naam:

1

Wat is filosofie?

Grieks: 'liefde voor wijsheid'

TWIJFELEN en **VERWONDERING**
Is dat wel echt waar?
Waarom zijn dingen zoals ze zijn?

2

Identiteit

Wat betekent dat eigenlijk?
Waarom is het belangrijk?
Is het belangrijk?
Daar gaan over in discussie!

3

Luisteren

Hoe goed kun jij luisteren?

Oefening: wat zeggen je klasgenoten precies?

4

Inspiratie voor een vraag

Luister naar het verhaal van Toon Tellegen over de eekhoorn en schrijf hieronder alle vragen op die in je opkomen.



5

Een filosofische vraag

Een goede vraag om over te filosoferen...

- ... is er een waar je niet meteen een antwoord op kunt vinden. Of misschien wel nooit!
- ... zorgt voor veel discussie: veel mensen denken er anders over.
- ... is niet te lang.
- ... zorgt ervoor dat je meteen nog meer vragen wilt stellen.
- ... doet je twijfelen.
- ... is interessant voor de hele klas.

Kijk naar je vragen bij het verhaal. Zitten hier goede filosofische vragen tussen?

6

Een vraag kiezen

Bedenk samen met je groepje een vraag waar jullie graag over willen filosoferen met de klas. Schrijf de vraag op het bord.

We gaan stemmen. Schrijf hieronder de vraag die de klas heeft gekozen. Daar gaan we over filosoferen!



.....
.....
.....

7

Het gesprek

Luister goed naar iedereen.

Geef argumenten voor wat je zegt.

Nieuwe vragen stellen mag!

Probeer voorbeelden te geven.

Er zijn geen foute antwoorden!

Doordenkertjes over identiteit

1. Is een zebra zonder streepjes nog een zebra? Waarom vind je dat?

.....
.....
.....



2. Elise en Sara zijn een eeneiige tweeling, waardoor ze er zo goed als hetzelfde uitzien. Ismael en Sami zijn ook een eeneiige tweeling. Elise is beste vrienden met Ismael, en Sara met Sami. Zouden ze het erg vinden als ze per ongeluk met de verkeerde vriend/vriendin afspraken? Waarom wel/niet?

.....
.....
.....



3. Stel dat je een boot hebt met 1000 planken. Eén plank is verrot, die moet dus vervangen worden. Is de boot daarna nog dezelfde boot?

.....

Na een tijdje moet er nog een plank vervangen worden.

Is de boot dan nog dezelfde boot?

.....

Na een lange tijd is de boot al zo oud dat bijna alle planken al wel eens vervangen zijn. Is de boot dan nog dezelfde boot als aan het begin? Waarom denk je dat?

.....
.....
.....



4. Ben je heel je leven dezelfde persoon? Waarom wel/niet?

.....
.....
.....

